

Tagga ner

Det bästa jag vet är att sitta och tänka. Gärna med en god kopp kaffe. Om jag vore miljonär skulle jag inte göra annat, men nu är jag inte det. När månaden närmar sig sitt slut har jag tolv kronor i plånboken och minus sju på kontot. Det är inte det att jag slösar mycket. Jag har bara för lite att röra mig med. Men jag ska inte klaga. Det är mitt eget fel. Jag prioriterar tid före pengar.

För länge sen försökte jag bli välbärgad. Jag var ung och naiv och trodde att jag kunde arbeta mig till rikedom. Jag jobbade heltid, ibland ännu mer. Det var hårda, fysiska arbeten och slappa, stillasittande. Antingen var jag helt slut i kroppen, stel av monotona rörelser och tunga lyft, avtrubbad av leda eller illamående av stress och otillräcklighetskänslor. Men det värsta av allt var att jag inte hade något liv.

När jag kom hem från bageriet/lagret/Posten/affären/servicehuset föll jag ihop i en hög och blev liggande till nästa dag. Ibland orkade jag laga mat. Ibland såg jag 18-nyheterna. Att vara ledig innebar i princip att återhämta sig lagom tills man skulle gå och jobba igen. Pengar hade jag, men vad skulle jag med dem till när jag inte hade tid att tänka.

Det var barnen som räddade mig, och den underbara föräldraförsäkringen. Först fick jag vara ledig jättelänge mot betalning, och när den tiden var slut ville jag inte vara ifrån barnen mer än nödvändigt. Jag gick ner till trekvartstid och levde plötsligt under snäva ekonomiska förhållanden. Men pengarna räckte, och jag led inte längre av värk och stress. Jag hann tänka, älska och bara vara, och blev på kuppen en rätt glad typ.

Jag vet att många människor älskar sina jobb. De kan inte tänka sig att gå ner i tid. Ännu mindre göra något så händelseöst som att sitta och glo på ett kafé. Men jag tror att majoriteten av dem som heltidsarbetar lider.

Vi lever i ett välfärssamhälle. En ensamstående förälder kan klara sig på en trekvartslön. Ändå känner de flesta sig tvungna att jobba som galningar tills de bryts ner både fysiskt och psykiskt. Vi har i dag över en halv miljon förtidspensionärer i det här landet. Det är en halv miljon för många, för alla behövs i vårt samhälle och ingen skulle slita ut sig om de jobbade med måtta.

Det är kul att arbeta när det känns meningsfullt, men aldrig om man inte hinner fundera och skratta. Så jobba gärna mindre! Heltid betyder Hela Din Tid. Det är viktigt att veta när man bara lever en gång här på jorden.

© Tina Messing

Även publicerad i *Stockholm City* 1 september 2004